



KRING VAN CATALINAZEILERS

Nieuwsbrief no 37

INHOUDSOPGAVE

- ▶ VAN DE VOORZITTER
- ▶ HEMELVAART EVENEMENT 2019
- ▶ BEZOEK AAN DE MAASVLAKTE 2019 verslag
- ▶ FOTOWESTRIJD/ JOS VAN DER HAAGENTROFEE
- ▶ NAJAARSEVENEMENT IN HET ZUIDEN 2019
- ▶ TERUGBLIK NAJAARSEVENEMENT ZUIDEN 2018 verslag
- ▶ FACEBOOK
- ▶ WEBSITE
- ▶ ZOET- OF ZOUTWATER TOCHTJE 2019
- ▶ WHAT'S IN A NAME
- ▶ AANKONDIGING NAJAARSBIJENKOMST ALV
- ▶ DE KRING AVG PROOF
- ▶ COLOFON



Van de voorzitter door Herman Hemerik

Een uurtje langer licht als de klok is verzet heeft meer effect dan alleen dat. Gevoelsmatig is het veel meer dan één uurtje. Nu ik dit stukje schrijf is het half april en het uurtje erbij duurt al tot een uur of negen. Heerlijk, tenminste als het ook voorjaarsweer is. In de watersportbladen zijn de checklists



voor het klaar maken van het schip alweer gepubliceerd. Dat alles doet de onrust bij menig zeiler/watersporter dan ook fors toenemen. De een wil het schip zeer vroegtijdig te water en poetst het schip al als het nog zo koud is, dat de boot-was zich maar moeizaam laat uitpoetsen. De ander doet het rustig aan en krijgt dan alsnog de zenuwen als het mooie weer nadert. Alles moet dan wijken om de werkzaamheden gedaan te krijgen en het schip te water. Alles met maar één doel. Weer heerlijk kunnen zeilen. Want dat is waar we het

uiteindelijk voor doen. Elk jaar weer dat mooie moment als de zeilen voor de eerste keer omhooggaan. Staat alles er goed bij? Zitten de reeflijnen goed, staat er voldoende spanning op het want of hangt het teveel door en moet er nog wat worden aangedraaid. Loopt het rolreefsysteem nog soepel, lekken er geen slangen of afsluiters, allemaal kleine maar ook wel prettige zorgen van de eerste dagen op het water.

En dan, als de kop er af, is komt de Kring van Catalina Zeilers met de voorjaarsnieuwsbrief. Welke evenementen spreken ons aan. Waar schrijven we voor in. Wel, lees vooral verder en kies weloverwogen de evenementen die u aanspreken. Het Hemelvaartevenement staat al zeer binnenkort op het programma. Een geheel nieuwe invulling dit jaar dus daarom zeker een aanrader. En natuurlijk ook de andere evenementen in het jaar.



Ik wens u namens het bestuur een heel fijn vaarseizoen en hoop u natuurlijk op één of meerdere evenementen te treffen.

Herman Hemerik



Programma Hemelvaart evenement 30 mei t/m 1 juni

Organisatie: Rob Westerveld, Tine Duif en Vanessa Buitenhuis

“Catalina Back To Nature”

Volgens een goede traditie wordt ook dit jaar weer een evenement rondom Hemelvaartsdag georganiseerd. Om het dit jaar eens op een andere manier te doen dan de voorgaande jaren heeft het Bestuur hieraan een themaam gegeven die hierboven staat. Wat betekent dit?

De locatie waar het evenement wordt gehouden is die van Watersport Vereniging De Blocq van Kuffeler nabij Almere aan het Markermeer, voor de meesten van jullie wel bekend. Voor degene die niet per boot kan komen maar er toch bij zou willen zijn hier het adres voor uw navigatie:

Oostvaardersdiep 20, 1332 CR Almere

Er is een gevarieerd programma samengesteld met voor elk wat wils.

Het programma ziet er als volgt uit:

Hemelvaartsdag 30 mei:

Aanvaren in de haven van De Blocq van Kuffeler. Rob Westerveld (havencoördinator, tel. 0653831207) ligt met zijn boot Avalon bij de door ons gereserveerde ligplaatsen.

Rond 15.00 uur, u wordt verzocht in ieder geval voor 16.00 aanwezig te zijn, is er een gezamenlijke borrel op de steiger van de haven. De drankjes en hapjes worden u aangeboden door de Vereniging van Catalina Zeilers. Onze havencoördinator zorgt voor de gereserveerde ligplaatsen, bij elkaar. Het liggeld is betaald.

Vergeet u niet de Kring Wimpel op de gebruikelijke plaats onder de zaling te voeren.

Vrijdag 31 mei:

10.00 uur Palaver in het clubhuis “De Blocqhut” met koffie of thee.

11.00 uur start het programma voor die dag, met een aantal keuzemogelijkheden:

- Met Vanessa en Rob Buitendijk van de Henrya als loods varen we naar de nieuwe Marker Wadden, met daar de mogelijkheid rond te kijken naar het nieuwe recreatie land met veel natuur en flora en fauna. De kaart hiernaast is NIET voor navigatie geschikt!



- Op eigen gelegenheid naar Bezoekerscentrum De Trekvogel (naast de haven) voor een bezoek aan deze expositie over de Lepelaarsplassen, en de mogelijkheid een wandeling door dit gebied te maken of met de fiets, op de haven staan fietsen ter beschikking, een tocht door dit natuurgebied te maken. Het kaartje hiernaast is de wandelroute.



- Of..... helemaal niks, lekker luiere in de kuip en wat kletsen met elkaar.
- We verwachten iedereen om **16.00** uur terug in de haven, waar we aansluitend een drankje en een hapje nuttigen in het clubhuis van de haven, hier is voor ons de ruimte gereserveerd. Iedereen verzorgt zijn eigen drank en versnaperingen.

- Vanaf **17.00** uur verzorgt de Catalina Kring voor u een uitgebreide BBQ met alles erop en eraan. Hiervoor hoeft u zelfs geen bestek o.i.d. mee te nemen, alles wordt aangeleverd en ook weer opgehaald, we gaan dus NIET AFWASSEN.



- Rond ?????? uur ronden we deze dag dan af.

Zaterdag 1 juni:

10.00 uur koffie in het clubhuis en napraat waarna ieder zelf zijn tijd van afvaart mag gaan bepalen. We kunnen ons voorstellen dat U deze dag nog zelf wilt besteden; U hebt de vorige dag gevaren maar wil toch nog even naar de expositie of gaan wandelen of fietsen dan kan dit natuurlijk naar eigen idee en kosten.

Kosten:

Natuurlijk zijn er aan ieder evenement van de Catalina Zeilers wat kosten verbonden; we hebben geprobeerd dit zoveel mogelijk in stijl van dit evenement te houden.

- ▶ Per deelnemend schip € 30,00.



- ▶ Per persoon aan boord € 20,00
- ▶ Hierin zitten alle kosten voor de borrel op Hemelvaartsdag, de liggelden en de BBQ.

Er zijn geen kosten verbonden aan het gebruik van elektra en water op de steiger, toiletten en douches. De vereniging Blocq van Kuffeler biedt het gebruik van deze voorzieningen aan de deelnemende leden van de Kring aan. Wij zijn hen zeer erkentelijk voor dit gastvrij en vriendelijk gebaar!

Dit keer hebt U ook de mogelijkheid om als "Opstapper" aan dit evenement mee te doen, vooral voor diegenen die de thuishaven wat verder hebben of niet het hele evenement willen meemaken. U kunt dan tegen betaling van € 20,-- per persoon u aanmelden voor de BBQ en als opstapper mogelijk meevaren met een van de aanwezige schepen naar de Marker Wadden. Dan wel om 10.00 uur aanwezig zijn. Meldt u vooraf aan, zodat het opstappen kan worden georganiseerd.

Komt u niet per boot maar met de auto: U kunt dan naast de haven parkeren op het parkeerterrein van De Trekvogel, wel even bellen met de havencoördinator (Rob) voor het openen van het hek vooraan de haven.

Tip.

Zorg voor voldoende proviand aan boord, er is geen winkeltje of iets dergelijks op de haven en de naaste supermarkt is ruim 15 minuten fietsen.

Het bestuur rekent op uw komst en gaat uit van een geslaagd evenement en hoopt natuurlijk op stralend weer en een hoop gezelligheid. Bij slecht weer kunnen we gebruik maken van het clubhuis 'De Blocqhut'.

Namens het bestuur uw havencoördinator Rob Westerveld, ☎ 06 538 312 07.

[Aanmeldformulier Hemelvaartweekend](#)



Hemelvaart weekend weer

Nieuwsbrief no. 37



Bezoek aan Maasvlakte “Futureland informatiecentrum Maasvlakte 2” door Jos en Stiena Leentvaar

Het was een prachtige dag zonnig c.a. 11°, rustig NW-windje, toen we op 24 maart jl. aan het bezoek aan de Maasvlakte begonnen: beter kon niet.

Vroeg opstaan (hoort er allemaal bij) catering maken, broodjes smeren, salade maken, inpakken, etc. En dat allemaal voor 35 Catalina leden, geweldig. Bij aankomst “Futureland” waren we natuurlijk niet de eerste, (maar we wonen wel het dichtste bij in Brielle, c.a. 8 km afstand). Met de deelnemerslijst alle aanwezigen aangevinkt, 11:00 was bijna iedereen present.

Bij binnenkomst in het informatiecentrum was het prima geregeld, aangegeven met een bordje Kring Van Catalina Zeilers, onze eigen koffiehoek stond al klaar Koffie, Thee en diverse koeken.

Het eerste halfuur was veel bijpraten en een rondgang door informatie ruimte. Vervolgens het programma van deze dag. Als eerste gaan we om 11.50 uur varen!



Eenieder wordt aangespoord om naar de rondvaartboot te gaan, want deze vertrekt om 12 uur. Het was snel inschepen, een lid viel letterlijk over de gangway naar binnen.

Een voorlichter van Havenbedrijf Rotterdam gaf ons een uitstekende uitleg van wat er te zien is met de daarbij behorende bijzonderheden.



Vertrek vanuit de Amaliahaven, via Yangzehaven, 8^e Petroleumhaven naar Beerkanaal. Het is niet alleen industrie, we hebben zelfs zeehonden gezien op een klein eilandstrandje in het Beerkanaal. Het was een indrukwekkende rondvaart langs diverse containerschepen tijdens lossen/laden van de containers.

Na de rondvaart hadden we een korte lunch aan de picknicktafels want de “Futureland Express Bus” stond alweer klaar.



Met een volle bus reden we rond alle havens en nog even een uitzicht bij het Zuiderhoofd, ingang van de Nieuwe-Waterweg met splitsing of naar Rotterdam of richting Europoort/Maasvlakte. Ook hierbij door de voorlichter een uitleg van alle bijzonderheden. Na afloop van de rondrit nog even bijpraten en rondwandelen door het informatiecentrum.



We hadden dorst en trek gekregen, op naar de “Stormvogel” aan het Oostvoornsemeer. Bij aankomst stond alles al klaar in de gereserveerde ruimte.

Iedereen was in het begin nog een beetje stil van alle ontvangen Maasvlakte informatie maar dat veranderde snel toen het spraakwater op tafel kwam.

De BBQ werd aangestoken en Bart was in zijn element achter de BBQ-tafel. Het was gezellig en er werd nog veel nagepraat over deze geslaagde dag.

Hierna volgen nog een paar foto's van deze prachtige excursie, met verwijzing naar de bron waar deze foto's zijn gepubliceerd.

Maasvlakte 1 & 2 met containeroverslagbedrijven, elektriciteitscentrales, raffinaderijen, opslag van erts, kolen, mineralen, distributiecentra, koelhuizen, etc.





Schitterende film op YouTube: 360-degree virtual tour of APM Terminals Maasvlakte 2



“Amaliahaven” Onderdelen van windmolens klaar voor vertrek naar installatie plek.

Schitterende film op YouTube: Een blik vanuit de lucht-Sif Group



Fotowedstrijd/ Jos van der Haagen wisseltrofee door Herman Hemerik

Traditie binnen de Kring van Catalina Zeilers was, om tijdens het Hemelvaart evenement, de Jos van der Haagen trofee uit te reiken aan de schipper/ schipperse van het schip dat de meeste vragen van de opdrachten goed had beantwoord.

Het Hemelvaart evenement heeft dit jaar een andere invulling dan anders (zie de beschrijving van het evenement). Daarom heeft uw bestuur bedacht om de Jos van der Haagen trofee een andere invulling te geven.



De prijs wordt gekoppeld aan een fotowedstrijd die het gehele seizoen loopt.

Op het najaarsevenement (zie elders) op 17 november 2019 kunnen alle aanwezige leden hun stem uitbrengen op de voor hen beste inzending.

En... de meeste stemmen gelden, dus de maker van de meest gekozen foto wint de trofee. En wellicht nog belangrijker, hij/zij krijgt de eer natuurlijk.

De fotowedstrijd:

Maak in 2019, tijdens een evenement van de Kring van Catalina Zeilers, foto's waaruit blijkt dat ze op een evenement zijn genomen. Uw beste 3 foto's mag u inzenden aan

informatie@catalinazeilers.com.

De te winnen prijs: aan de koperen scheepshoorn komt een plaatje met uw naam te hangen en de scheepshoorn is een jaar lang in uw bezit. Het is een wisselprijs!

Najaarsevenement in het Zuiden, op 13, 14 en 15 september 2019 door Jos Leentvaar en Bart Mornout

Ook dit jaar organiseren we weer het een mooi evenement in het zuiden. Niet geheel zonder eigen belang, maar naar ik hoop met instemming van de deelnemers is het de bedoeling ook dit jaar weer te verzamelen in de Jachthaven van Bruinisse. Dit jaar, op veler verzoek in de verenigingshaven. (Ja Guust, speciaal voor jou 😊) Verzamelen rond 16 uur.





Het (tegen die tijd) bijna ten einde lopende vaarseizoen kan onder het genot van een drankje en een hapje uitvoerig geëvalueerd worden.

Maar als de avond gevallen is, de wind door de verstaging waait en onze boten zachtjes heen en weer wiegen gaat we het met de liefhebbers opnieuw proberen, Keezen. Bepaal de strategie, smeed een complot of hoop gewoon op heel veel geluk. Het gaat zeker weer spannend worden.



De volgende dag, zaterdag 14 september 2019 is het plan de lijnen na het koffie drinken los te gooien, de zeilen te hijsen en een mooie tocht te maken over het Grevelingen meer. Laverend door de zeehonden is het de bedoeling uit te komen in de werkhaven van Bommenede, aan de Brouwersdam

of op een van de vele mooie eilandjes die het meer zo uniek maken.



En aangezien er geen eetgelegenheden nabij zijn gaan we zelf aan de slag. Nadat de inschrijvingen bekend zijn wordt er geïnventariseerd wie er bv

een cobb of een bbq aan boord.



Iedere deelnemende boot zullen we vragen een deel van het diner mee te nemen. Onder het genot van een drankje de gezamenlijk bereide maaltijd nuttigen zal de avond doen verdwijnen en ons moe maar voldaan richting kooi brengen.

Zondag ochtend 15 september, na de koffie, gaan we ieder dan weer ons eigen weg en kunnen we hoop ik weer terugkijken op een leuk zuidelijk event.



Het zuidelijk najaarsevenement 2018: een terugblik door Bart Mornout en Jos Leentvaar

Vrijdag 7 september 2018

Het 2^{de} weekend van september is zoals gewoonlijk het zuidelijke najaarsevenement. Deze keer verzamelen we in de jachthaven Bruinisse. Voor ons is dit de thuishaven. Maar de andere 3 boten moeten een stukje varen om hier te komen. Toch is iedereen erg vroeg in de haven. Nou ja, ik niet want ik moest nog werken (iemand moet het doen). Maar Bart, de organisator, was wel aanwezig.



Er stond een flinke wind. Maar Guust en Jos wilden Bart wel even helpen om de boot bij de groep te leggen. Tja, dat was wel een halve mijl varen. Als ik net na 6 uur in de haven kom zit iedereen op de Amethyst te genieten van een hapje en een drankje. Als het koud wordt en iedereen honger krijgt gaat iedereen de eigen boot opzoeken om te eten.



Maar Nelly, van de Gaaf, heeft nog een goed idee. Ze stelt voor om met de hele groep te gaan kezen. En voor de mensen die dit niet kennen, het is een bordspel. Nou heb ik zelf verstek laten gaan, na een drukke werkweek zat ik er een beetje door. Maar de rest is aan boord van de Gaaf tot middernacht bezig geweest. Alhoewel Trix en Bart zich tijdens het kezen ook hebben afgezonderd in de kuip?!

Zaterdag 8 september 2018

's Morgens vroeg verschijnen weer de eerste kopjes in de kuip. Na een prachtige zomer, is het nu 's morgens toch nog fris. Het ontbijt wordt dan ook nog binnen genuttigd. Maar we liggen wel mooi zodat we over het meer kunnen kijken. Om 10 uur is het tijd voor koffie. Het voordeel van een evenement met 4 boten is dat iedereen op een boot past. En met onze grote kuip, is 8 mensen nooit een probleem. Maar om half 12 wil Bart toch echt op pad. Het is tenslotte een zeilevenement. We varen naar de andere kant van het meer Port Zélande. En wind hebben we. Het wordt dan ook reën. Maar het was lekker zeilen. Wij vertrekken als eerste en komen als laatste aan. Dus onderweg hebben we actiefoto's van iedereen kunnen maken.



Bart heeft een competitie uitgeschreven. Het spotten van een zeehond levert 1 punt op, en een bruinvis is 2 punten. Jos wilde dat ook de aankomsttijd meegenomen wordt in de uitslag. Nou heeft iedereen wel een zeehond gezien, maar de enige bruinvis die gespot werd was het bootje van RWS die de vuilnisbakken op de eilandjes leegt.

Onder een grijze wolk kan de wind behoorlijk aantrekken. Maar we hebben ook aardig wat zon. Tegen de tijd dat we bij de Brouwersdam zijn, kunnen we in de kuip van de zon genieten. Daar zien we ook Wim en Trudie. Zij zijn hier met boot en zoon. Zij gaan ook mee naar het restaurant. Tja, daar is het maar goed dat het gezellig is aan tafel, want het wordt een lange zit. Het voorgerecht laat 1½ uur op zich wachten, en het hoofdgerecht weer een uur. Zo leren we onze nieuwe leden Fred en Nely beter kennen. En voor mensen die zeilen GAAF vinden is natuurlijk altijd plaats in de club.

Zondag 4 september 2018

Dit weekend is het NK Regenboogzeilen 2018 vanuit Port Zélande. Om 9 uur 's morgens zien we de boten weer naar het meer gaan. Het is een mooi gezicht om deze boten, zonder motor de haven uit te zien varen. Later zien we ze ook in actie op het water. Deze boten zien we niet vaak op het Grevelingenmeer. Ze hebben heel mooi weer voor deze wedstrijden. En in dit seizoen is het minder druk op de Grevelingen, zodat ze alle ruimte hebben voor deze wedstrijd. Vandaag ronden ze het 4-daagse NK af.



Om een uur of 10 wordt het weer tijd voor koffie. Deze keer zijn Trudie en Wim erbij en verdelen we over 2 boten. En zoals altijd is het weer gezellig. Maar om 12 uur wordt het tijd om op pad te gaan. En iedereen gaat weer zijn eigen kant op. Wij gaan terug naar Bruinisse. Het is een lekkere wind er we zijn dan ook weer in 2½ uur terug in onze thuishaven.

Het was weer een prachtig weekend, mooi weer, mooie boten en mooie mensen. Wat wil je nog meer.

Op de volgende bladzijde is een fotocollage te zien die goed aangeeft hoe het zuidelijk evenement is verlopen.





Nieuwsbrief no. 37



facebook

<https://www.facebook.com/CatalinaZeilers/>

Door Karin Heyboer

Het vaarseizoen komt er weer aan. En als we actiever op het water zijn, is er voldoende reden om actiever op de Catalina facebook pagina te zijn. Om de pagina te vinden zoekt u op Catalina zeilers.

U kunt natuurlijk de berichten bekijken, die op deze pagina geplaatst zijn. Maar, nog leuker, u kunt ook zelf berichten toevoegen.

Heeft u een klus aan de boot gedaan, waar een ander iets van kan leren? Heeft u een goede tip, die het leven aan boord, of zeilend makkelijker kan maken? Heeft u een tip voor een leuke vaarroute of haven? Misschien een leuk restaurant of activiteit in de buurt van een haven? Of heeft u plannen om ergens naar toe te varen, maar wilt u tips van mensen die er al eens geweest zijn? Zet een berichtje op de pagina. 

En iedereen vindt reisverslagen altijd leuk om te lezen. Dus maakt u een mooie reis, stuur dan regelmatig eens een berichtje. Dan kunnen we jullie volgen, meeleven, en misschien dromen van zo'n reis. En het hoeft natuurlijk niet een wereldreis te zijn. Een tocht die voor veel mensen haalbaar is, dat is ook leuk om te lezen.

Hoe meer verhalen en berichten op de pagina staan, hoe leuker het is om de pagina te volgen. Dus leef u uit.



Website door Robert Dudink

Eerst even een niet onbelangrijke mededeling: voor algemene informatie per email over de Kring: op het webadres info@catalinazeilers.com kregen we heel veel spam binnen. Om die reden hebben wij het algemene informatie-emailadres veranderd in informatie@catalinazeilers.com. Verder is er eigenlijk niet veel nieuws te melden over de website. Hij draait naar behoren en het bezoekersaantal varieert per maand maar is niet heel erg groot. *Wel is het bestuur nog op zoek naar een enthousiast lid die langzaam aan de redactie voor de website wil overnemen.*

Nieuwsbrief no. 37



Dus als er onder u iemand is die het leuk vindt om de website zowel technisch als inhoudelijk vorm te geven meldt u dan bij de [webredactie](#).



Zoet of zoutwatertochtje op 13,14,15 september 2019 door Robert Dudink en Frans de Lange.

De trouwe lezer van de Catalina nieuwsbrieven weet, want wij hebben daar altijd verslag van gedaan, dat het niet aan de inzet van de organisatoren heeft gelegen dat het ritueel van het varen van een waddendriehoekje niet is doorgegaan.

Misschien omdat ons driehoekje – zonder dat wij het wisten – een Penrose driehoek was, en die driehoek kan je, geprojecteerd op een zeekaart, niet varen. Hiermee is het onverklaarbare dat het tochtje altijd weer niet kon doorgaan, tóch verklaard.



De afbeelding hiernaast is zo'n Penrose driehoek, zoals sommige Kringleden natuurlijk direct zagen. De Penrose-driehoek is een onmogelijke figuur, genoemd naar de Britse wis- en natuurkundige Roger Penrose, die deze figuur bedacht en in 1958 publiceerde. De driehoek is een isometrische projectie van drie balken die alle drie loodrecht op de andere twee lijken te staan, maar tezamen toch een driehoek vormen.

Dit gezegd hebbende, nemen wij het woord waddendriehoekje niet meer in de mond.

Wat doen we dan wel? We hebben twee opties voor de liefhebber:



- ▶ Een tochtje over het IJsselmeer of Markermeer: dit is de zoetwater variant,
- ▶ of wordt het toch een tochtje Over het Wad, de zogeheten zoutwater variant.

Het tij is op de 13, 14 en 15 september gunstig om bij hoogwater het wad op te gaan, maar het kan ook een IJsselmeer vaartochtje worden. Dus gaan we proberen om op deze dagen een aantal enthousiaste zeilers bij elkaar te krijgen om een lekkere zeiltocht te maken, zoet of zout. We leggen niets vast, maken geen dichtgetimmerd programma maar spreken te zijner tijd met de deelnemers af wat we gaan doen.

Ergo: we zien het wel.

Lijkt het u leuk om dit avontuur met ons mee te maken, laat het weten via het

[aanmeld formulier](#)

In de tweede week van september gaan we dan met de aangemelde zeilers overleggen wat het wordt.

What's in a name door Geert-Jan en Monique Boedart

In deze rubriek vertellen Catalinazeilers waarom zij hun mooie Catalina een speciale naam hebben gegeven: vandaag het verhaal van Geert-Jan en Monique Boedart



2 Jaar geleden kwamen wij aan onze nieuwste aanwinst... en we noemden haar: LEEF!

En vergeet vooral het uitroepteken niet



Het begon op een druilerige dag in Medemblik. Storm, buien, onweer...hmmm , wat gaan we doen. En ja, ja, natuurlijk ga je dan op de website van Van der Vaart Yachting kijken of er nog wat moois te koop staat...toch?

Heel normaal voor een Catalina-fan.

Maar eigenlijk begon het allemaal veel eerder natuurlijk: 3 jaar geleden wel te verstaan.

De dag dat onweer in ons leven uitbrak...met een neiging tot een zware depressie...we zaten midden in een trog...die de rest van ons leven zou beïnvloeden.



Maar eigenlijk begon het allemaal veel eerder natuurlijk: 3 jaar geleden wel te verstaan. De dag dat onweer in ons leven uitbrak...met een neiging tot een zware depressie...we zaten midden in een trog...die de rest van ons leven zou beïnvloeden.

Iets wat al een tijdje sluimerde en nu toch echt werkelijkheid werd. Geert- Jan kreeg een vreselijke diagnose te horen en als er één partner ziek wordt, doet de ander gewoon helemaal mee. (Of je wilt of niet.)

Tsja en dan? Eén van de dingen die wij deden was, na flink huilen, en in shock zijn, ook kijken wat we allemaal nog wilden doen. En misschien moesten we daar niet zo lang mee wachten als we oorspronkelijk van plan waren (pensioen: tsja dat duurt te lang; zeker in onze economie).

Een van de dromen was een aantal lange reizen maken met de boot. En dan misschien toch ook wel met een andere, grotere boot, met meer ruimte in met name de bakskist, maar ook met een rolgrootzeil, wat handig is als je evenwicht niet al te best meer is, en nog veel meer handige zeilzaken.

En dus...keken we op de site...en daar stond ze...een beauty. Tsja, op slag verliefd... Flink onderhandelen en regelen en een paar maanden later was ze de onze...YESS!!

En hoe noem je haar dan? Need I say more?? Vooral dat uitroepteken hè! Dat André Hazes junior het ook zo'n leuk idee vond, hahaha, daar kwamen we een jaar later achter. Nu worden we in iedere sluis toegezongen...wat wil een mens nog meer?

Het verhaal begon echter nóg eerder, in 2010... de HISWA...onze eerste HISWA. Grote nieuwe boten bewonderend liepen we rond. De eerste boot die we bezochten was een Catalina..., en je raad het al: een Catalina 375. Nog nooit hadden we van dat merk gehoord! We begonnen tenslotte pas te zeilen in 2007. Wauw wat waren we verliefd. "Dàt was pas een boot!!!" De hele avond waren we aan het zuchten: "Wat een mooie boot hè, goh.... Veel te groot hè?... Ja, ons bootje is ook leuk, toch? Ja hoor, heel leuk (zucht)!" Pas na onze aanschaf van 'Leef!' keken we in de recensies van de 375, en wat zagen we daar?

Krantenbericht: 'Arnold Eikelenstam presenteert in 2010 het nieuwste model in de Catalinalijn : de Catalina 375': ja, toen was het cirkeltje rond. Nu onze reizen nog!

Heel veel levendige groeten, Geert-Jan en Monique Boedart

Najaarsbijeenkomst en algemene ledenvergadering op 17 november 2019 door Herman Hemerik

Beste Leden van de Kring,

De Kring Najaarsbijeenkomst, in combinatie met de Algemene Leden Vergadering wordt gehouden op zondag 17 november 2019. De locatie is De Vaart Yachting te Lelystad. Opnieuw mogen we van hun gastvrijheid gebruik maken. Geweldig.



Uw bestuur is al volop bezig om weer een goede spreker uit te nodigen. Na de zomer zullen we u verder informeren over het volledige programma.

Wilt u de datum vast in uw agenda reserveren?



De Kring van Catalinazeilers 'AVG proof' door Robert Dudink

De Kring van Catalinazeilers heeft de AVG omarmd en daar waar nodig actie ondernomen.

Wat hebben we gedaan?

- ▶ We hebben de website gecodeerd met een digitaal certificaat, Dit betekent dat u in de balk het bekende slotje ziet. Informatie-uitwisseling gebeurt dan in een meer veilige omgeving.
- ▶ We hebben een privacy protocol gemaakt, waarin we beschrijven hoe we met uw persoonlijke gegevens omgaan. Het principe is dat we zo weinig als mogelijk persoonlijke gegevens van u opslaan. Het protocol is te vinden op de site.
- ▶ We hebben een geheimhouding-verklaring opgesteld en alle bestuursleden hebben die onderschreven.
- ▶ We hebben een "cookie" melding op de site geplaatst. De site bezoeken is akkoord gaan met het "cookie" beleid. We gebruiken alleen maar cookies om de site te laten werken. We slaan geen volg cookies op en gebruiken geen cookies voor reclamedoeleinden.
- ▶ Op het aanmeldingsformulier is nu een verwijzing gemaakt naar ons privacy beleid en lid worden betekend dat u akkoord gaat met dit beleid.



We hebben nog nagedacht of we alle bestaande leden nog afzonderlijk om toestemming moeten vragen maar hebben daarvan af gezien. Mocht u toch als lid bezwaar hebben dan vindt u op de site een formulier om dit kenbaar te maken. Heeft u nog andere vragen oer de AVG en de toepassing ervan door De Kring, kunt u die stellen op informatie@catalinazeilers.com

Link met het [Toestemmingsformulier](#)



Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de Kring van Catalinazeilers. Het copyright van de artikelen in deze brief berust bij deze vereniging. Overname van (gedeelten van) de inhoud is alleen mogelijk met toestemming van de Redactie van deze uitgave. Verzoeken om delen van de inhoud over te nemen kunnen worden gericht aan redactie@catalinazeilers.com

Deze uitgave is tot stand gekomen met bijdragen van

- ▶ Herman Hemerik
- ▶ Rob Westerveld
- ▶ Tine Duif
- ▶ Vanessa Buitenhuis
- ▶ Robert Dudink
- ▶ Karin Heyboer
- ▶ Jos Leentvaar
- ▶ Stiena Leentvaar
- ▶ Bart Mornout

Eindredactie en lay-out

Frans de Lange

