

Verslag Algemene Ledenvergadering Catalina zeilers 10-11-2024 Lelystad.

Vandaag mochten Wybren en ik (Ans) onze eerste ALV bijwonen van de Catalina Club.

We varen nog niet zo heel lang in een Catalina , maar elke keer als we varen of ergens in een haven liggen zegt Wybren kijk Ans daar vaart of ligt een Catalina.

Zo ook op Texel.

In dit geval bleef het niet bij “Kijk Ans” maar raakten we aan de praat en kregen we de welbekende flyer.

We hebben besloten het daar niet bij te laten en lid te worden.

Zondag werden we heel vriendelijk ontvangen en voelden ons meteen welkom.

Bij de koffie maakten we makkelijk kennis met andere Catalina zeilers en dit ging zo door bij de lekkere lunch.

Bij alle tafels was het een weerzien van oude en nieuwe contacten en iedereen had leuke verhalen over gemaakte tochten. Uitwisselingen over mee en tegenvallers wat voor iedereen bekend voor komt en waar je ook weer je voordeel mee kunt doen en op nieuwe ideeën komt.

Na de lunch het officiële gedeelte.

Frans opende de vergadering en de secretaris en de penningmeester gaven inzicht in het reilen en zeilen van de vereniging.

Al trok er een donkere wolk over namelijk de CE verklaring die de meesten niet hebben.

Gelukkig was daar een creatieve oplossing voor.

Om ons weer zin te geven voor het nieuwe seizoen kwamen Janneke Kuysters en Wietze van der Laan een lezing geven over hun zeilreis naar Noorwegen.

Een onderwerp dat alle zeilers harten wat harder doet kloppen of het nou wel of niet binnen je comfortzone ligt.

Het werd met veel enthousiasme en prachtige foto's gepresenteerd met de nodige en leuke anekdotes.

Daarna hebben we gezellig met elkaar de dag met een hapje en een drankje de dag afgesloten.

We kijken terug op een gezellige dag en hopen iedereen weer te zien.
Groetjes Ans en Wybren.